

27 december 2011

VETBOLLEN MAKEN!!!

Nog niet geheel bijgekomen van de kerstdagen verzamelen zich op dinsdagochtend 10 uur 27 december 15 jeugdleden in het scoutinggebouw voor het jaarlijks terugkerende festijn dat vetbollen maken heet. Intussen is Pieter een geroutineerde leider die precies weet hoe hij het vet en het zaad moet mengen en bij welke temperatuur het beste resultaat wordt behaald.

Intussen zijn de kinderen pinda's aan het rijgen, dit is een precies werkje waar toch wel wat kracht bij komt kijken. De heren van Van Abbema maken er een wedstrijd van en binnen de kortste keren hebben ze een enorm stuk touw gevuld met pinda's. Intussen zijn de kerstkransjes op en is de warme chocolademelk achterover geslagen.

Vervolgens worden er plastic bekertjes gereed gemaakt om te gebruiken voor vetbollen te maken. De grote pan met het mengsel komt op tafel en de bekertjes worden met lepels en met de blote handen gevuld met het vet. Gelukkig zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen door een plastic kleed op de vloer te leggen. De gevulde bekertjes worden buiten neergezet om uit te harden.

Er worden hierna kleine vogelhokjes in elkaar gezet, a.d.h.v. bouw pakketjes. Na al dit ijverig werken is het tijd voor de poffertjes en warme chocolademelk, ook dit is ieder jaar weer een enorm succes! Om 13.00 uur is het feest weer afgelopen en gaan de kinderen huiswaarts met de gemaakte vetbollen, pindalijn en vogelhokje.

Wederom een succesvol eindejaarsfeest!

Dirk en Pieter

